

**Tale af Signe Bekker Dhiman, Medlem af Aabenraa byråd for Socialdemokratiet.
Ved Life-boats ankomst til Aabenraa den 9. august 2017**

Hvor landjorden møder vandet og man kan se hav og himmel mødes i horisonten - vores kystlinie rummer nogle af de smukkeste steder, Aabenraa kommune har at byde på.

Historisk og økonomisk har vores placering som maritim købstad været væsentlig, men at kunne betragte mødet imellem elementerne, sådan som vi kan det her, gør os også rige på en måde, som hverken kan tælles eller vejes.

I dag bliver oplevelsen om muligt endnu skønnere, når vi ser bådenes kvindeskikkelser tegne sig imod det blanke vand. De er en hyldest til kvindens livsforløb - et forløb som, set i et historisk perspektiv, ofte har udspillet sig bag kulisserne på en scene, hvor de fleste fremtrædende roller har været båret af mænd. Nu er jeg jo gammel teaterpige kan derfor skrive under på, at ingen forestilling nogensinde var kommet helskindet igennem så meget som første akt uden, at der er et ikke kun stabilt og hårdtarbejdende men også innovativt

Derfor glæder jeg mig over, at kvinderne, -både nutidens og fortidens- i dag og i de følgende til og med søndag kommer frem i rampelyset.

Heldigvis er der med tiden kommet flere kvinder på samfundets skrå brædder, men det er sundt for os at huske, at ligestilling ikke nødvendigvis er en selvfølge. Det er noget, vi skal give til hinanden. Ikke, fordi vi som mænd og kvinder er ens, men fordi vi har respekt for hinanden, både der, hvor vi er forskellige og der, hvor vi kan betragtes og vurderes ud fra de samme parametre.

Vi skal have lov at dyrke vores køns særegenheder - men samtidig være åbne for at kønsrollerne med tiden er blevet udviskede og kampen for ligestilling ikke kun går den ene vej. Man fristes til -med et glimt i øjet- at sige, at man nu til dags faktisk godt må blive lidt prinsessefornærmet - selvom man er prins.

Ankomsten af Marit Benthe Norheims Life-boats er en begivenhed i sig selv, og at få lov at betragte, indtage og lytte til dem er en oplevelse, som uden tvivl ville kunne stå alene, men jeg er stolt over, at det i Aabenraa har været muligt at sætte dem ind i en større sammenhæng.

Vi har i den netop vedtagne kultur-og fritidspolitik lagt vægt på samarbejdet på tværs, og de næste dages aktiviteter er ganske eksemplariske i forhold til dette. Hele arrangementet som helhed viser, at et sådant samarbejde ikke kan gøres op i kroner og ører men i viljen til at ville indgå i noget, der rækker ud over en selv og det, man kender.

De næste dage byder ikke kun på en bred vifte af events, de indbyder også til forskellige former for aktivitet og inddragelse af dem, der møder op. Menuen spænder fra at kunne lytte og se sig klogere på fortidens kvindeliv - og til aktivt og fysisk at bruge sig selv. Der er noget for alle, og jeg håber, rigtig mange borgere og besøgende vil møde op og tage for sig af retterne.

På vegne af kultur- og fritidsudvalget vil jeg hermed ikke kun byde Life-boats velkommen, men også takke alle de aktører, der har bidraget til de næste dages alsidige program har kunnet lade sig gøre. Jeg håber, at denne vilje til at arbejde sammen på tværs af kunstarter og spidskompetencer vil danne præcedens fremadrettet, for det er netop, når det sker, at to og to ikke kun giver fire - men også fem og seks - og at mennesker, der måske kun ville have interesseret sig for et enkelt af de næste uges elementer bliver nysgerrige på noget, der ligger uden for deres hjemmebane.

Tak for modet og samarbejdsviljen - og tak for ordet.